

Paul Lagrouw moderne Kunst in brons

Expositie : “Filosofieën van het bewustzijn”

Vanaf 5 November 2012

I.s.m. :



“Filosofieën van het bewustzijn”

Aan deze serie sculptures ben ik in 2010 begonnen. Ik heb bepaalde ‘geestelijke’ processen ten aanzien van het (onder) bewustzijn in beeld proberen te vangen.

Gedurende mijn eigen queste naar het hoe en waarom van ons ‘zijn’, ben ik het bewustzijn gaan zien als een doos waarin alle ervaringen van levende dingen huizen. Alle schepsels zijn, voor ons onzichtbaar, verbonden met die doos. En kunnen zodoende overleven en zelfs ontwikkelen.

Ik exposeer, bij Van Driel Kunsthandel, drie bronzen beelden uit de serie “Filosofieën van het bewustzijn”.

“Monoloog 2010” 1/3

Het eerste beeld uit de serie gaat over het proces van dualiteit binnen het individu tussen onderbewustzijn en bewustzijn. Het onderbewustzijn houdt geen rekening met geldende normen en waarden. En manifesteert zich in ieder individu in de vorm van gedachten, ideeën, dromen enz. Het individuele bewustzijn zal als reactie hierop de geldende normen en waarden toepassen om het onderbewustzijn eigen te kunnen maken. En zodoende zichzelf te kunnen accepteren.

“Connected 2011” 1/1

Wanneer ik mijn eigen bewustzijn beschouw als een doos of een kist, is het makkelijk te visualiseren hoe er sinds mijn geboorte informatie in die doos is gestopt door werkelijk alles en iedereen. Die informatie input heeft ertoe geleid dat ik nu vind wat ik vind en dacht dat ik dat was. Maar, wanneer ik bedenk dat dat dus gestoeld is op externe info en cultureel afhankelijke interpretatie daarvan schrik ik. Ik besloot daartoe de kist op te pakken en leeg te keren. Hierdoor ontstond ruimte voor eigen interpretatie. Verbonden met mijn eigen bewustzijn.

“Leaving your experiences in the box of consciousness when you leave” 1/1

Dit beeld gaat over het idee dat geen enkel leven verspild is. De opgedane kennis en ervaringen blijven achter in de doos van het bewustzijn na de dood. Nieuw leven kan hierdoor overleven en ontwikkelen. Zo wordt sterven vooruitgang.

De expositie loopt van 5 November 2012 t/m 31 December 2012

Locatie : Van Driel Kunsthandel & Gallery; Dordtsestraatweg 761A-B Rotterdam;

www.kunsthandel-van-driel.nl

Voor meer informatie en werkstukken :

Paul Lagrouw moderne Kunst in brons

Authentieke brons sculpturen

Advies en assistentie

Workshops

Grafisch design

www.paul-lagrouw.eu